

BAKGRUND OCH HISTORIK

Organisationen som står bakom Kvinnohuset här i Göteborg är Kvinnocentrum och det är med utgångspunkt från deras programförklaring och stadgar som verksamheten i huset bedrivs.

Kvinnocentrum är öppet för alla kvinnor som stöder programförklaringen. I den står att Kvinnocentrum vill verka som ett samlingsställe för all progressiv kvinnokamp samt bekämpa könsrollerna, ekonomiskt förtryck och patriarkatet. Kvinnocentrum rymmer kvinnor som är organiserade i olika kvinnoorganisationer andra grupper och partier, men majoriteten av kvinnorna är inte organiserade någon annan stans. Kvinnohuset står öppet för alla kvinnor.

Kvinnocentrum bildades i slutet 1975 och redan i mars -76 började en husgrupp undersöka möjligheterna till att få tag på en lokal. I maj besöker husgruppen kvinnehuset i Oslo, samtidigt författas ett brev till kommunstyrelsen där gruppen lägger fram sina önskemål om ett hus för alla kvinnor i Göteborg. Efter många olika turer och förvecklingar erbjuds kvinnocentrum i september -77 två alternativ till kvinnohus. Vid stormötet 30/9 -77 röstade samtliga närvarande för alternativet: apoteket Måsen vid Gamlestadstorget.

Efter demonstrationer, stöd från samtliga partiernas kvinnoförbund och andra kvinnoorganisationer samt namninsamlingar beslutar kommunstyrelsen äntligen att anslå 72.000 kronor till Sveriges första kvinnohus. Det var den 11/1-78 det beskedet kom. I april -78 upplöses husgruppen i kvinnocentrum.

UPPRUSTNING AV Huset

Omvandlingen av huset började helgen den 25-26 februari 1978. Kvinnor kom i klassar med hinkar, borstar och hucklen. Alla satte genast igång med röjning och städning. Skåp bars ut och in i de olika rummen. Glädjen och iveren var stor. Istället för att Göteborgs kommun gjorde iordning huset, fick vi 10.000 kronor till materialkostnader. Färg, spackel, pens-

lar mm... inköptes och den stora renoveringen började. Alla hjälptes åt och vi lärde av varandra.

Första stormötet i huset kunde hållas redan 6/3-78.

HUSETS AKTIVITETER

Utöver de grupper som fanns tidigare bildades nya grupper i och med att huset togs i besittning. Under hela verksamhetsåret har sedan arbetsgrupper, studiecirklar, basgrupper mm... nybildats så fort ett behov uppstått eller en till flera kvinnor tagit initiativ till det. Enstaka grupper har upphört. Mer eller mindre verksamma idag är:

Ekonomigrupp	2 Teatergrupper
Inköpsgrupp	Fotogrupp
Informationsgrupp	Filmgrupp
Introduktionsgrupp	Musikverkstadgrupp
Driftsgrupp	Krisjourgrupp
Bokhandelsgrupp	Invandrarkvinnogrupp
Biblioteksgrupp	Kvinnor över 40-grupp
Tryckerigrupp	Alkoholpolitisk grupp
Lekverkstadgrupp	21:a seklets kvinnobildgrupp

Sammenhållande funktion har samordningsgruppen. Den består av 3 kvinnor, som har hand om 3 stormöten var. Sedan utses en ny grupp. Gruppen ansvarar för stormötet: ordförandeskap, protokollskrivning samt utskick av kallelser och protokoll till alla medlemmar etc...

Stormöte hålls en gång i månaden. Stormötet är kvinnocentrumets beslutande organ. Medlemsavgiften var 30kr 1978 och 50 kr 1979. Antalet medlemmar uppgår till 308.

Det praktiska arbetet i huset som att öppna och låsa, koka kaffe, bre smörgåsar, städa, svara i telefon samt ta hand om och visa runt nya kvinnor sköts av en vaktmästargrupp. De olika arbetsgrupperna ansvarar för vaktmästeriet en vecka i taget. Minst två kvinnor är vaktmästare när huset är öppet.

Här redovisar vi några grupperns verksamhet.

EKONOMIGRUPPEN samordnar husets ekonomi och är ansvarig inför stormötet. Övriga grupper redovisar sin ekonomi för ekonomigruppen. Medlemmarna i gruppen lär sej samtidigt bokföring. Dessutom söker ekonomigruppen bidrag från olika fonder till Kvinnohusets verksamhet.

INKÖPSGRUPPEN står för inköp till cafét, som kunde starta efter kontakt med hälsovårdsnämnden. Cafét är uppdelat i en rökfri och en rökfylld avdelning.

INFORMATIONSGRUPPEN bildades för att Kvinnocentrum skulle kunna ge enhetlig information till massmedia, politiker, och större organisationer. Gruppen består av en kvinna från varje arbetsgrupp och medlemmarna byts succesivt ut efter 6 månader. Kvinnocentrum har kontaktats av Radio, TV, och alla större dagstidningar.

INTRODUKTIONSGRUPPEN består av en kvinna från varje arbetsgrupp. Kl. 19.00 första tisdagen i varje månad är det introduktionsmöte på Kvinnohuset, dit alla nya kvinnor kan komma och få information om huset.

KRISJOUREN startade sin verksamhet 1 sept. 1978 med telefonjour fred. lörd. sönd. 18.00- 22.00. Medlemmarna förberedde sej genom kurser i aktivt lyssnande och genom att ta kontakt med socialförvaltningen och polisen. Samtliga medlemmar i krisjouren ingår i basgrupper och alla har givetvis tystnadsplikt. Några inom krisjouren utbildar sej för att praktiskt kunna hjälpa kvinnor med juridiska problem.

BOKHANDELN är en filial till Bröd och Rosor i Haga. De säljer böcker, skivor, affischer, vykort och har öppet när huset är öppet.

FOTOGRUPPEN har inrett ett mörkrum. Tre grupper har startat under året och dom har arbetat i studiecirkelform.

BIBLIOTEKSGRUPPEN har börjat bygga upp ett bibliotek på frivilliga bokgåvor. Dom klipper artiklar om kvinnor och kvinnokamp i de stora dagstidningarna. Klippen sorteras i ett arkiv. Gruppen har iordningställt ett lärum på andra våningen.

TRYCKERIGRUPPEN började med att lära sej offsetpressen, som Kvinnohuset har köpt. Två kvinnor har gått grafisk kurs på Konstindustri-skolan. Gruppen kommer att trycka husets information ex. flygblad och affischer. I framtiden finns planer på att ge ut en tidning och att trycka åt olika kvinnoorganisationer.

TVÅ TEATERGRUPPER är igång. De arbetar med kontaktövningar, skapande dramatik med teman om kvinnokamp. Grupperna stod för husets "häxfest" den 16.12.78 och tog initiativ till demonstrationen mot porrvaruhuset på 2:a Långgatan den 10.3.79. Alla kvinnoorganisationer kontaktades. Demonstrationen samlade 400 personer.

Gruppen KVINNER ÖVER 40 startade i september -78 och fungerar som basgrupper. Dom följer ett studiecirkelmateriel från U.S.A. som är inriktat på medvetandehöjning. Gruppen har haft 2 öppna möten samt en artikel i Aftonbladet. De har bildat 2 studiecirkel och sökt pengar för att kunna resa till Kvinnohuset i Köpenhamn. Dessutom har dom brevkontakt med Kvinner över 40 i Århus och Köpenhamn.

INVANDRARKVINNERNA är en grupp som arbetar för att bryta den isolering, vanmakt och okunnighet inför det svenska samhället, som drabbar invandrarkvinnorna. Gruppen diskuterar de speciella problemen som möter invandrarkvinnor och hjälper varandra i kontakter med myndigheter. Gruppen vill nå de invandrarkvinnor som verkligen är isolerade i samhället - hemmafruar och ensamstående. De har skrivit ett flygblad med information om invandrargruppen och Kvinnohuset på 7 olika språk. Invandrarverket har bidragit med 5000 kr som gruppen sökt.

MUSIKVERKSTADEN är till för alla som vill spela och sjunga. De har bidragit med sång och musik vid olika tillfällen.

FILMGRUPPEN diskuterar film och har haft en filmvisning på Kvinnohuset, "Kvinna mitt på jorden".

ARBETSGRUPPEN DET 21:A SEKLETS KVINNOBILD har bl.a. samlat fakta om kvinnors situation igår och idag, för att få en bild av 21:a seklets kvinna.

ANDRA VERKSAMHETER PÅ HUSET.

BASGRUPPER

Två informationsmöten kring basgrupper har hållits. Fem basgrupper i olika stadsdelar har bildats. I basgruppen samlas 6-8 kvinnor för att tala om sina personliga kvinnoerfarenheter. I en trygg och förtroendefull atmosfär delger kvinnorna varann sina privata liv. Genom denna öppenhet, växer en stark insikt fram om att kvinnors problem inte är individuella misslyckanden. De gemensamma upplevelserna bildar mönster där kvinnoförtrycket i vår kultur blir synlig. Utifrån en sådan medvetenhet blir kvinnopolitiska handlingar en naturlig följd.

UTÅTRIKTADE VERKSAMHETER.

Med hjälp av Studieförbundet har under året en hel del cirkclar anordnats t.ex. Kvinnan i historien, Kvinnan och facket, Kvinnor kärlek och sexualitet, Kvinnan i litteraturen och bokcirkeln "Morske män och menlösa mamseller".

Dessutom har olika kvinnoorganisationer haft sina möten på huset och andra grupper, såsom amningshjälpen, kvinnofolkshögskolegruppen och fredsgrupperna.

KVINNOCENTRUM har solidariserat sej med kvinnorna på Algots Nerd, givit sitt stöd åt Kvinnehusgruppen i Stockholm, deltagit i neutremboms- 8- mars och perrhusdemonstrationerna samt Ringhalsmarschen.

I samarbete med Studieförbundet hade Kvinnocentrum en utställning om Kvinnehuset på stadsbiblioteket 8-21 jan. 1979. En tillfällig utställningsgrupp jobbade med utställningen. I samband med utställningen, ordnade kvinnofolkshögskolegruppen en informations- och debattkväll kring kvinnekamp- kvinnehus. Just nu planeras en liknande informationskväll i Angered den 21 mars.

BESÖK PÅ HUSET

Under året har många kvinnor besökt huset ex. grupper från vårdskolan, socialhögskolan, soc. inst., psyk. inst., ped. inst., journalisthögskolan, gymnasieskolor, grundskolor, fritidsgårdar, lärarhögskolan, Lions, och systerorganisationer från andra orter i Sverige och andra länder. Cirka 100 kvinnor/vecka har under det första året besökt Kvinnohuset och vi blir FLEK OCH FLER.

